

Spaniens baksida - alla hemlösa katter

Spanien kan visa upp mycket vackert i natur och kultur, men baksidor finns också. Många djur lever här under mycket dåliga villkor vilket man märker när man bott eller vistats här ett tag. Då är det underbart att det finns eldsjälar som vill engagera sig och som gör något konkret. Svenskan Lena Ögren Bickerstaff har nyligen startat en namninsamling för att få Torre Vieja kommun att inse att den måste ta ett ansvar för alla sina hemlösa katter. Jag möter henne utanför Skandinaviska Centret och människorna som passerar är inte sena att skriva på listan.

Det är många hjärtan som klappar för de magra och uthungriga katterna och alla anser att något måste göras för dem. De bli också ofta till irritation för människor som inte vill ha dem på sina tomter och de kan också orsaka sanitära problem.

Men Lena, liksom jag och många fler, anser att kommunen blundar för vilka villkor djuren lever under. Sedan september 2008 finns offentliggjorda föreskrifter och regler att följa i Torre Vieja kommun, de är undertecknade av borgmästar Pedro Hernández Mateo och omfattar tjugotre välfyllda sidor som tydligt reglerar både kommunens och djurägarens ansvar.

Borgmästaren har sagt att det skall läggas stor vikt vid att den förordningen följs, men vad ser vi av det löftet? Det står bl.a. att ”alla levande varelser förtjänar rätten att behandlas med värdighet” och att hundar och katter ska vara identitetsmärkta.

Vi anser att det måste till organiserade åtgärder för katterna där vikten av att sterilisera och id-märka dessa är en framkomlig väg. Likaså att ett väl organiserat katthem för alla hemlösa katter enligt de skandinaviska modellerna är av vikt. Namninsamlingen pågår året ut och ska därefter överlämnas till kommunen och borgmästare Mateo.

Lilian Ronander
text och bild

Det är många som skriver på Lenas lista när hon står utanför Skandinaviska Centret

